

Voor Annemieke

Aan mijn onbekende vader

Ontastbaar, onaanraakbaar,

als een briesje oostenwind

Een vertrouwd beeld van een foto;

vader van mij – ik, jouw kind

Onzichtbaar, onwaarneembaar,

als een schim van een onbekende

In mijn spiegelbeeld echter zie ik

het evenbeeld van een welbekende

Onbereikbaar, onbenaderbaar,

als de ziel van muziek die je hoort

In het diepste van mijn wezen

leef jij, mijn oorsprong, altijd voort

Hetty de Jong 2008

Voorgedragen door Annemieke Coone tijdens de plechtigheid in de HH Petrus en Pauluskerk te Wolder op 14 maart 2008 ter gelegenheid van de onthulling van de plaquette voor de Wolderse oorlogsslachtoffers