

U allen heet ik van harte welkom,
hier in deze kerk.

Wij zijn bijeen gekomen
omdat wij onze slachtoffers niet willen vergeten.

Mensen die hen persoonlijk hebben gekend
zijn er niet veel meer:
harten om hun herinnering te bewaren
zijn zeldzaam geworden.

Daarom is het goed dat een plaquette
ons hun namen in herinnering brengt,
om ons te manen
tot inzet voor vrede en recht
en tot oprecht respect voor iedere mens,
dichtbij en wereldwijd.

Alleen zo kunnen wij de oorzaken voorkomen
die destijds hebben geleid tot de tweede wereldoorlog
met haar talloze onschuldige slachtoffers.

In die geest willen wij de namen bewaren
van de slachtoffers uit onze eigen gemeenschap.

Al bijna 1000 jaar heeft hier een kerk gestaan
waar mensen
nieuw leven kwamen laten dopen, huwden,
waar zij als gemeenschap samenkwamen
in tijden van vreugde, verdriet, voorspoed en nood.
En in of rond de kerk hier
begroeven zij hun doden,
bevalen hen in hun gebeden bij God aan
en eerden zij hun graven
te hunner gedachtenis.

Vanaf vandaag zal het kerkgebouw hier
niet één maar twee plaquettes dragen,
één plaquette met de naam van Arthur Sugas
- die als vrijheidsstrijder hier in Wolder het leven liet -

en één plaquette met de namen van die mensen
uit ons eigen midden
die ten gevolge van de tweede wereldoorlog
zijn omgekomen,
hier of elders.

Ik weet dat ik namens velen spreek
als ik zeg dat onze Heemkundekring
lof verdient voor haar inspanning
om de herinnering aan onze oorlogsslachtoffers
voor uitsterven te behoeden.

Moge de herinnering
aan de oorlogsslachtoffers uit ons eigen midden
ons blijvend manen tot actieve inzet voor vrede.

Mensenlevens zijn kostbaar,
en vrede komt niet vanzelf.