



Persbericht

De Stichting Heemkunde *Van Wilre tot Wolder* organiseert op donderdag 14 mei een lezing getiteld 'Wolder en de Slag van Lafelt'. De lezing wordt gegeven door Julien Daenen, co-auteur van diverse publicaties waaronder het boek *De Slag van Lafelt om Maastricht*.

De slag om Lafelt op 2 juli 1747 was de eerste en enige veldslag van formaat op het gebied van beide Limburgen. Er sneuvelden 5000 soldaten. Ook Wolder maakte deel uit van de frontlinie. In de lezing wordt in woord en beeld stilgestaan bij deze gigantische gebeurtenis. Met name het ruimere historische kader krijgt aandacht, in het bijzonder de periode 1746-1748. De streek had toen voortdurend de overlast van militairen te verwerken. Wat moeten we ons voorstellen bij die militaire aanwezigheid en wat waren de gevolgen voor de inwoners van de betrokken dorpen?

Julien Daenen is een groot kenner van deze periode. Andere publicaties waarvan hij medeauteur is: *Thans bonst het grof geschut* (2000); *Limburg in 't geweer – Oorlogsleed in het land van Loon van Alva tot Napoleon* (2008). Hij werkte ook mee aan diverse historische tentoonstellingen.

De lezing is **gratis** en vindt plaats op donderdag 14 mei 2009 in de kantine van RKSVD Leonidas-Wolder aan de Heukelommerweg in Wolder. De aanvang is 19:30 uur. De kantine is toegankelijk voor rolstoelers.

Informatie: secretariaat.heemkundewolder@gmail.com

Maastricht-Wolder, april 2009